

# Egmond aan den Hoef

"Hier stond de grootste en schoonste burcht van Holland"



## Slotfundamenten

Slotweg

### Een brug biedt vrij toegang

tot de fundamenten van 'het Slot op den Hoef', ooit eigendom van de machtige Heren en Graven van Egmond. Het kasteel werd in 1573 door Hollandse geuzen verwoest, zodat de Spaanse vijand zich er niet kon vestigen.

In 1933 zijn de fundamenten opgegraven en opgemetseld en in 2015 deels gerestaureerd.

**Rondeel.** Zo kan het oudste deel van het Slot er rond 1200 hebben uitgezien: een versterkte boerenwoning met een toren en een brug.

Illustratie © Ulco Glimmerveen





Illustratie © Bas van Nieuwburg

## Historisch Slotkwartier

### Slotweg en omgeving

**Fundamenten.** Het Slotkwartier is een bijzondere historische locatie met daarin gelegen: de fundamenten van het Slot op den Hoef, de Slotkapel, Museumhoeve Overslot, Galerie de Kapberg, het oude Raadhuisje en andere monumenten. Een bezoek is altijd de moeite waard en in het weekend is er 's middags het een en ander open. Horecabedrijfjes zijn vlakbij en parkeren is gratis. Rondleidingen: [historischegmond.nl](http://historischegmond.nl)

## Wandeling om de slotgracht

**Een kort schelpenpad** door het Slotpark begint bij de slotkapel of aan de Oostzijde van de Slotgracht. Het biedt wonderschone doorkijkjes.

Een film over de middeleeuwen kan hier zo beginnen. Bij het standbeeld van Lamoraal is een informatiebord.



## Slotkapel

[slotkapel.nl](http://slotkapel.nl) en facebook

Slotweg 19

De slotkapel is open tijdens culturele activiteiten en open huis op 4 maandagen: 18/7, 1/8, 15/8 en 29/8 van 11.00 -15.00 u.

Monumentendagen za 11/9 en zo 12/9 10.00 - 17.00 u.

Rondleidingen en afspraken tel. 5065973

**De eerste kapel**, gewijd aan St. Catharina, de patrones van de adel, werd in 1227 gebouwd door Willem I, de Heer van Egmont, vermoedelijk omdat de verhouding met de abdij zo slecht was. 'Jan met de Bellen' liet in 1431 de kapel afbreken en bouwde een grotere voor 6 kanunniken. Hij ligt in de kapel begraven.



**Na de gedeeltelijke verwoesting in 1573** volgde in 1633 een restauratie met bijzonder fraaie glas-in-loodramen. In de afgelopen eeuw hebben velen zich ingespannen om de slotkapel te behouden. Ook de omgeving is beeldschoon. Meer over de rijke historie [zie slotkapel.nl](http://slotkapel.nl)



*Kanunnikenhuisjes met rechts de Kapberg*

## De Kapberg

[galeriedekapberg.nl](http://galeriedekapberg.nl) en facebook

Slotweg 17

Vrijdag, zaterdag en zondag  
13.00 – 17.00 u. en op afspraak.  
15 dec. – januari gesloten.  
tel. 06-19087751

Elk jaar 7 à 8 exposities van hedendaagse kunst in vier sfeervolle ruimtes. In de constructie van de Kapberg is wrakhout van schepen verwerkt.

**App Hoverture Egmond** Een muzikale wandeling door de historische dorpskern van Egmond aan den Hoef met de smart-phone als gids. [galeriedekapberg.nl](http://galeriedekapberg.nl)



# Atelier Bas van Nieuwburg



[basvannieuwburg.nl](http://basvannieuwburg.nl)  
en facebook

Weg naar de Oude Veert 5

Regelmatig open op zondag en  
bij evenementen

**Expositie:** 'Beleef de Egmonden', tevens impressies van Noord-Hollandse landschappen en historisch erfgoed in schilderachtige olie-pasteltekeningen.



**Al in 1683** bestond het huis als Hofstede Vredevelt met een koetshuis ernaast met een klokkentorentje. Het had een boomgaard achter het huis; hiervan rest nog een ommuurde tuin met een fraaie poort.



**Slotfestijn.** Hier komt de rijke geschiedenis van de Egmonden en van haar omgeving tot leven. Kinderen doen naar hartenlust mee en worden zo enthousiast gemaakt voor de geschiedenis. Het Hoever Dorpsfeest met een grote vrijmarkt en muziek is een dag later. Ook de Slotkapel en de Kapberg doen mee. Foto's [fritsvaneck.nl](http://fritsvaneck.nl) en [historischegmond.nl](http://historischegmond.nl) en facebook

**Tijdens de Fjoertoer** op de laatste zaterdag van november toert Historisch Egmond met veel vrijwilligers het Slotkwartier om tot een feeëriek verlichte plek, aan het begin van de avond ook voor bezoekers, zolang die rekening houden met de duizenden wandelaars. [fjoertoer.nl](http://fjoertoer.nl)

Foto's: [fritsvaneck.nl](http://fritsvaneck.nl)





fve



Foto Frans Tijssens



Foto Andrea Rijtema



## Museumhoeve Overslot 1585

[hoeve-overslot.nl](http://hoeve-overslot.nl) en facebook

Slotweg 42

April - december zaterdag en zondag 14.00 - 18.00 u., in de zomer vaker open  
Muziek op zondag 16.00 - 18.00 u., in de winter: zie agenda

**De oude Museumhoeve** is een broeinest van kunst en cultuur met kunstexposities, een schelpenkabinet, fossielen, mineralen, ethnografica, antiquiteiten en een kleinkunstpodium. Een heuse 'maecenas' koopt authentieke collecties op en richt de museumhoeve steeds verder in. De sfeer doet enigszins denken aan het Teylers Museum te Haarlem.



*'Morning Sunshine' door Alice Blair-Ring rond 1900, part. bezit V.S.  
Dit hoekje in het Slotkwartier met pension Bult bestaat nog.*

**De Egmondse school.** Hier is een expositie over deze kunstenaarskolonie met reproducties. De echte werken van o.a. George Hitchcock, Gari Melchers en hun leerlingen zijn kostbaar en hangen veelal in musea in de V.S. Het zijn nog altijd schilderachtige straatjes waar de kunstenaars verbleven. Ze schilderden ook hun eigen huizen, die nu monumenten zijn. Ook tegenwoordig wonen en werken er vaak nog kunstenaars.

## Schelpenkabinet Ecce Mare

In Museumhoeve Overslot

**Verzamelingen.** Achterin Museumhoeve Overslot is een gedeelte op artistieke wijze ingericht met schelpen van over de hele wereld. Vier verzamelingen van liefhebbers zijn hier bijeengebracht.



*Foto Conny van der Molen*

## Pakhuis De Hoop 1902

Julianaweg 23 - 25 (niet openbaar)



**Dit markante** dubbele woonhuis is in 1902 in 17e eeuwse stijl gebouwd in opdracht van beurtschipper Kraakman die het als woonhuis en pakhuis gebruikte. Hij verhuurde ook atelierwoningen. Aan de achterzijde zijn de typische grote ateliervensters nog te zien. Egmond was rond 1900 populair bij buitenlandse schilders.

**Pakhuis De Hoop** lag destijds aan de Schulpvaart (links op de foto) Dit gedeelte van de vaart is gedempt voor nieuwbouw.

Het had Mallegat 415 als adres. Huizen waren nog niet per straat genummerd. Bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werd het Mallegat (Molengat) in 1937 omgedoopt tot Julianaweg.



## De Eenhoorn

Weg naar de Oude Veert 2 (woonhuis)

**Herberg.** Dit gemeentelijk monument aan de Hoever vaart was in 1620 een woonhuis en volgens een akte uit 1670 een herberg en boerderij met de naam 'Het Fortuyn'. Vanaf 1804 kreeg het de naam 'De Eenhoorn'. Waarschijnlijk was er geldnood en had bierbrouwer De Eenhoorn uit Alkmaar de herberg overgenomen.



**Aanlegplaats.** Bij het huis was een overslagplaats voor schelpen uit Egmond aan Zee, die per boot naar de kalkovens even verderop aan de vaart werden gebracht. Nu is hier vlakbij aan de Hoever Vaart een aanlegplaats voor kano's.



## Lamoraal van Egmont

Slotweg

**Graaf Lamoraal** van Egmont was de opperste legeraanvoerder van de koning van Spanje, ridder in de orde van het Gulden Vlies, grootgrondbezitter o.a. in Vlaanderen en Artois en hij bezat de Heerlijkheid Egmond. Lamoraal was machtig in de Raad van Staten samen met Willem van Oranje. Hij kwam op voor de noden van het onderdrukte volk in de lage landen. Zijn pogingen om te bemiddelen met Spanje kostten hem in 1568 in Brussel de kop.



**Goethe** dichtte over dat drama en **Beethoven** schreef de muziek, o.a. de beroemde 'Ouverture Egmont'.

**De Heerlijkheid Egmond.** Egmond was ooit in bezit van 'de heren' van Egmont, (met een t!) hoge adel, voortgekomen uit de 'advocaten' (voogden) van de abdij. Heerlijkheid heeft dus niets met heerlijk te maken al is Egmond dat natuurlijk wel.

## Egmondermeer en omgeving [molenstichtingalkmaar.nl](http://molenstichtingalkmaar.nl)



**Molens.** Het was Graaf Lamoraal van Egmond die 450 jaar geleden het moerassige merengebied grenzend aan zijn kasteel liet inpolderen. Het Egmondermeer werd dé Egmondermeer. Het gebied is een lappen deken van polders met vroeger elk een eigen windmolen. Elektrische gemalen houden nu de waterstand op peil, maar in geval van nood kunnen enkele overgebleven molens nog water wegpompen.

**De smalle polderweggetjes** zijn meestal lage oude dijkjes geweest. Het is er goed wandelen en fietsen.

'God schiep de wereld, behalve Holland, dat hebben de Hollanders zelf geschapen'  
René Descartes, Frans wiskundige en filosoof woonde in Egmond van 1643 tot 1649.

## Koffiemolen

Egmonderstraatweg 34

In Egmond noemen we dit nog altijd de molen van Berkhout, ooit de molen van de molenfamilie van deze meelmolen. De molen was er slecht aan toe en wordt nu opgeknapt. Daarna is het terras ook weer open. Ook komen er na vele jaren van afwezigheid weer wieken aan de molen.



## Karmel

Herenweg 269

**Exposities.** In het voormalige klooster van de zusters Karmelitesen is nu een huisartsenpost gevestigd. Er zijn regelmatig exposities. In 2016 hangen er foto's die Armando Jongejan maakte van de zusters die hier woonden. Ernaast is het kerkhof.

## Tankval

Herenweg 271

Hier zijn restanten te zien van een tankversperring uit WOII. Hier en daar in de Egmondten zijn nog andere overblijfselen te vinden zoals ook de bunkers aan de weg naar Alkmaar.



2015/2016 Tekst en idee: © Carla Kager  
Foto's: Frits van Eck, Carla Kager of apart vermeld  
Te downloaden van  
[historischegmond.nl](http://historischegmond.nl), of [postaanzee.nl](http://postaanzee.nl)  
Meer info: [historischegmond.nl](http://historischegmond.nl) ->rubriek 'de Egmondten'  
Wijzigingen: [c.kager.egmond@gmail.com](mailto:c.kager.egmond@gmail.com)

**PostaanZee**



Stichting  
**Historisch Egmond**