



**Egmond-Binnen** bakermat van de historie van Holland

## Sint Adelbert Abdij



[abdijvanegmond.nl](http://abdijvanegmond.nl)  
en facebook

Bezoekerscentrum  
Benedictushof  
Vennewatersweg 27a  
Gratis parkeren en toegang

Ma t/m za 10.00 - 17.00 u.  
Feestdagen gesloten

Abdijkerk Abdijlaan 26  
dagelijks 07.00 - 20.00 u.



**In de Benedictijner Abdij** van Egmond-Binnen leven 14 monniken volgens de regel van Benedictus, met een open blik naar de wereld. De abdij is rond 980 gesticht door Dirk II, de tweede graaf van Holland. Het middeleeuwse abdijcomplex is in 1573 door geuzen verwoest in de oorlog tegen Spanje en rond 1933 herbouwd.

**Museum**, met o.a. bodemvondsten, videopresentatie, galerie en spirituele boekwinkel, leestafel, kunstexposities, pottenbakkerij, koffie/thee. Startpunt Monnikenpad, rondleidingen. Lezingen, kloosterlunches, recepties, exposities tel. 072-5062786.

**Kerstexpositie.** Medio november tot 6 januari is het bezoekerscentrum en een buitenruimte geheel in kerst sfeer met een kerstlandschap en kerststallen van over de hele wereld.

*Foto Abdij*



**Abdijkerk:** diensten voor ieder toegankelijk: 07.30, 09.30, 12.30, 17.00 (niet do.) en 20.00 uur. Zie de website voor o.a. de concerten.

**De tombe** van de eerste graven van Egmond en info hierover is in een afgescheiden gedeelte te bezoeken.



**Abdijtuin.** Bij de abdij is een vlindertuin, een boomgaard en een stilteterras.

[hoogstamfruitnh.com](http://hoogstamfruitnh.com)



**Uitkijkpunt.** Aan de oostkant van de Doelen is een uitkijkpunt. Door een metalen 'zichtje' is te zien hoe de torens van de middeleeuwse Abdij in het huidige landschap zouden staan, noordelijk van de huidige Abdij.

*Foto Abdij*



*Gezicht op de abdij van Egmond, olieverf op paneel, 1638 Claes Jacobszoon van der Heck en werkplaats (Rijksmuseum Amsterdam). De abdij zag er rond 1500 ongeveer zo uit en werd in 1573 verwoest tegelijk met het Slot op den Hoef en vele andere gebouwen.*

## Protestantse kerk

[pkn-egmond.nl](http://pkn-egmond.nl)

Kloosterweg, naast abdij

Zomerexpositie zaterdag en zondag  
13.00 - 17.00 uur

Monumentendagen 2e weekend september



**De kerk staat op een terpje** op de plek van de middeleeuwse abdijskerk. Bij de bouw in 1837 is materiaal gebruikt van een andere kerk die op dit terrein stond, de buurkerk. De oude begraafplaats is een wonderschone plek met in de zomer wilde bloemen.

**De grafsteen van Isaïc Le Maire** (1558 – 1624) ligt voor de preekstoel. Hij is een van de oprichters van de V.O.C. Ook deze steen is afkomstig uit de buurkerk.



**Gari Melchers** schilderde hier in 1886 'De Preek'. Een kostbaar stuk in de collectie van het Smithsonian American Art Museum, Washington DC. Veel door hem afgebeelde Egmondse hangen in het Gari Melchers Memorial Museum in Belmont Virginia. Deze Amerikaanse schilder hoorde rond 1900 bij de Egmondse School.

## Adelbertusputje

[adelbertusakker.nl](http://adelbertusakker.nl) en facebook

**Sint Adelbert** was een Ierse monnik die hier rond 740 leefde en stierf. 200 Jaar later werden zijn overblijfselen iets landinwaarts naar het klooster overgebracht, de latere Sint Adelbert Abdij. Op de plek van zijn graf ontsprong een bron. De Adelbertusakker is een pelgrimsplaats waar op de laatste zondag van juni zijn sterfdatum wordt herdacht met kerkdiensten in de open lucht. Zandstenen geven de contouren aan van een middeleeuws kerkje. Adelbert is geliefd als patroonheilige van de Egmondse. Daarvan getuigt dit beeld op de akker van Jos Apeldoorn.



Herenweg 85

**Kunstzinnig.** Verscholen achter de bomen ligt een klooster van een kleine zusterorde, die werd gesticht in 1935. Hier en in twee buitenlandse kloosters oefenen de zusters kunstzinnige ambachten uit, zoals het weven van gewaden en tapijten, beeldhouwen, schilderen en pottenbakken, waarvan een kleine expositie is. Ook zijn er gastenkamers en hebben de zusters plannen voor een hospice.



**Ieder is welkom** de vieringen in de kapel mee te maken of de expositie te bezoeken. Voorkom teleurstelling en bel van tevoren 072 506 1388.

## Afie's Nobelhuis en Kapelletje

Mooyeveld 4a, voorbij de schuren

Kapelletje dagelijks 9.00 – 17.00 u.

Nobelhuis alleen op afspraak voor groepen tel 072 506 1841



**Levenskunst.** Voorbij het dorp, diep verscholen aan een landweggetje, creëerde de Egmondse Afie Valkering een wondere wereld in speelse gebouwtjes vol taferelen, beelden en teksten. Het is als Afie zelf: een mengeling van levenskunst, creativiteit, religie en humor. In het kapelletje, dat overdag altijd open is, klinkt Gregoriaanse muziek. Hier huizen het wassen beeld van haar grootmoeder en van een monnik.

## Tulpen, pompoenen en creatief met groen

[www.bij-Ellen.nl](http://www.bij-Ellen.nl) en facebook



*Foto PaulavanderPostfotografie.nl*

Herenweg 91 Rinnegom

donderdag, vrijdag en zaterdag  
meestal open 10.00 – 16.00 u.  
Zie voor actuele tijden: [bij-Ellen.nl](http://bij-Ellen.nl)  
of bel 06-57536025

Rondleidingen/workshops vanaf  
8 personen

September – half november  
Pompoenen-walhalla: dagelijks open  
10.00 – 16.00 u.

**Hier 'broeit' men in het voorjaar negen miljoen tulpen** in de kassen. Op het land van de familie Hopman kweken ze o.a. tulpen, irissen, blauwe druiven en pompoenen. Gastvrouw Ellen Liefing heeft groene vingers en ontvangt je graag in haar creatief atelier annex winkel. In elk seizoen staan hier weer andere, inspirerende groendecoraties en als klanten zelf aan de slag gaan met groen of met andere materialen, heet het 'Uurtje doen'. Proberen kan altijd, maar om teleurstelling te voorkomen: raadpleeg de website of bel even. Ellen leidt groepen rond in de kassen en dan zijn atelier en winkel gesloten.

## Pluktuin Bakkum

[pluktuinbakkum.nl](http://pluktuinbakkum.nl) en facebook

Limmerweg 5c Bakkum, op de grens van Egmond-Binnen

Bolbloemen ± 1 april - ± 1e week mei  
Dagelijks 10.00 – 12.00 u. 13.15 – 16.00 u.

Zomerbloemen ± Juni – oktober  
dinsdag t/m zondag 13.15 – 16.00 u.

Bij mooi strandweer kan de pluktuin gesloten zijn. Dan voor de zekerheid even bellen  
06-20438342



*Foto Fam.Liefing*

**Narcissen, tulpen en zomerbloemen.** Afhankelijk van het weer zijn er eind maart of begin april al 30 soorten narcissen en daarna komen 300 soorten tulpen in bloei, met liefde geteeld door de familie Liefing. Vanaf juni staan de velden vol zomerbloemen. Alles om zelf te plukken tegen een kleine vergoeding.

## Bollenvelden

### Egmond en omgeving

**Ergens in april en mei** bloeien rond de Egmondse de crocussen, narcissen, hyacinten en tulpen. De zandgrond net achter de duinen is daarvoor heel geschikt. Op loopafstand zijn de velden aan de Van Oldenborghweg. Vanuit Egmond aan Zee is het een kleine wandeling via de Zeeweg en de Bloedweg. Een duintoegangskaart is verderop nodig, waar een automaat staat.

Of neem de fiets of (buurt)bus richting Egmond-Binnen, Heiloo of Bergen. Zelfs als u nergens uitstapt is het een prachtige rit.

*Abdij met narcissen*



**Bloembollen.** Het verwondert u misschien dat tulpen worden 'gekopt', maar dit bevordert de groei van de bol en daar gaat het de kweker om. In de zomer graaft hij meer bollen op dan hij heeft geplant. Ze worden gepeld, gesorteerd en gaan in zakjes verpakt de wereld over. De kleinste bollen zijn in het najaar weer 'plantgoed'.



**Bloemendagen.** In Limmen houden vrijwilligers van de Hortus Bulborum honderden oude bolgewassen in stand. Een bezoek waard zijn de jaarlijkse Bloemendagen in Limmen met bloemenmozaïeken van hyacinten en heel het dorp op haar best.

*Hyacinten bij Egmond*

# Het Wapen van Egmond en de vlag

[historischegmond.nl](http://historischegmond.nl)



**Historie verbindt** mensen en dat doet ook de Egmond-vlag die in alle drie de Egmonden wappert in de zeewind.

De vlag heeft dezelfde kleuren als de Catalaanse vlag die we vaak zien bij de Tour de France en in Barcelona.

**De Egmond-vlag** is van klein tot groot te koop bij Boekhandel Dekker & Dekker en de opbrengst komt ten goede aan St. Historisch Egmond.

**Het wapen van Egmond** bestond zeker al in 1200 uit een schild met 12 kepers in de kleuren goud en 'keel' (rood). Toen de drie Egmonden in 1978 samen gingen, vond de Hoge Raad van Adel dat Egmond vanwege de bijzondere historie als graafschap ook een bijzonder wapen toekwam. Het oorspronkelijke schild kreeg twee 'schildhouders', leeuwen dus en een vijfbladerige kroon. De Egmonders zijn er trots op!

**Deze gevelsteen**, afkomstig van het voormalig gemeentehuis Zwartendijk hangt nu aan de gevel van het Museum van Egmond. Egmond hoort sinds 2001 tot de gemeente Bergen. De leeuwen en de kroon in het wapen zijn sindsdien al weer geschiedenis.



2015/2016 Tekst en idee: © Carla Kager  
Foto's: Frits van Eck, Carla Kager of vermeld  
Deze info: [historischegmond.nl](http://historischegmond.nl) en [postaanzee.nl](http://postaanzee.nl)  
Meer info [historischegmond.nl](http://historischegmond.nl) ->'de Egmonden'  
Wijzigingen: [c.kager.egmond@gmail.com](mailto:c.kager.egmond@gmail.com)

**PostaanZee**



Stichting  
**Historisch Egmond**